

4η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αγαπητά μέλη,

σας προσκαλούμε στην **τέταρτη από μια σειρά συζητήσεων επί κοινωνικών θεμάτων**, που στοχεύουν στη δημιουργία ενός διαθεματικού διαλόγου, με επίκεντρο τη γνώση νέας ορολογίας, καλών πρακτικών και την ανάδειξη προκλήσεων στο πλαίσιο της θεραπείας, της ευρύτερης κοινωνικής πραγματικότητας και της προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Παράλληλα, ως ΔΣ ΣΕΒΕ, ευελπιστούμε αυτές οι συναντήσεις να αποτελέσουν χώρο αλληλεπίδρασης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, με ακτιβίστριες/τές/τά, ακαδημαϊκές/ούς/ά και εκπροσώπους φορέων προάσπισης ανθρώπινων δικαιωμάτων με τη σκέψη να αφουγκραστούν τα ζητήματα που απασχολούν όλα τα εμπλεκόμενα στη θεραπευτική διαδικασία μέλη.

Η 4η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την **Τρίτη 25/4/2023 και ώρα 18:00μμ-20:00μμ** με την παρουσίαση της κας **Χριστίνας Βούλγαρη** με τίτλο: "**Κουήρ σώματα και τέχνη. Μια αφήγηση για την αποξένωση, την συμπερίληψη και την επανουκειοποίηση**".

Μικρή Εισαγωγή:

Θέλω να κλείσετε τα μάτια και να φανταστείτε το εξής:

Είναι Σάββατο βράδυ και είστε στο θέατρο.

Τα φώτα σβήνουν, η αυλαία ανοίγει και κάποιο σώμα ανεβαίνει στην σκηνή.

Πώς πιστεύετε πως μοιάζει αυτό το σώμα; Είναι ένα "αντρικό", νεανικό και αθλητικό σώμα; Είναι ένα "γυναικείο", αδύνατο και σέξυ σώμα;

Πόσοι από εσάς φανταστήκατε ένα διαφορετικό σώμα; Ένα χοντρό, ένα ανάπηρο, ένα τρανς σώμα; Ποιες είναι οι πιθανότητες να φανταστήκατε ένα γυναικείο ή και ένα αντρικό σώμα που αποκλίνει από τις νόρμες;

Μια συζήτηση για την παρουσία, αλλά κυρίως την απουσία των κουήρ σωμάτων στην τέχνη.

Λίγα λόγια για την προσκεκλημένη:

Η Χριστίνα Βούλγαρη είναι πολύ κουλ μέχρι κάτι να πάει στραβά. Ασχολείται επαγγελματικά με το Stand Up comedy από το 2017 μπας και βρει τρόπο να εξαργυρώσει προσόντα και γνώσεις που μέχρι τώρα δεν της έχουν χρησιμέψει ποτέ. Δεν ξέρει να ντύνεται, δεν σκέφτεται πριν μιλήσει και όταν αγχώνεται μιλάει με στίχους. Είναι ιδρύτρια του Snap – Athens Queer Comedy Club, αρθρογράφος, copywriter, dj, διδάσκει κωμωδία και φοβάται να κόψει τα νύχια της γάτας της. Όνειρο της είναι να γράψει ένα βιβλίο με τίτλο "Ζήσε σαν μοναχή το πρωί και σαν πάρτυ άνιμαλ το βράδυ", να φτιάξει την δική της θρησκεία και να γίνει Spiritual Leader.

Τρόπος συνάντησης: πλατφόρμα zoom. Θα αποσταλεί στα ενεργά μέλη ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος με τον οποίο μπορείτε να συνδεθείτε στη συνάντηση.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.

Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. της ΣΕΒΕ